

Bliv medlem af Haderslev Bygningsbevaringsforening.

Foreningens formål er at virke for bevarelse af værdifuld, ældre bygnings- og landskabskultur i Haderslev Kommune samt at fremme forståelsen for god arkitektur, godt bymiljø og landskabelige værdier.

Foreningen afholder oplysende arrangementer. Den er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, og medlemmerne får tilsendt landsforeningens tidsskrift 4 gange om året.

Støttemuligheder ved Haderslev Bygningsbevaringsforening.

Haderslev Bygningsbevaringsforening kan tilbyde gratis rådgivning til ejere af L. P. Aakjær huse vedrørende reparation, ombygning, restaurering eller tilbageføring. Foreningen kan også være behjælpelig med at fremskaffe kopier af originaltegningerne til husene.

Ønsker De yderligere information om støttemuligheder og medlemskab af Haderslev Bygningsbevaringsforening, kan dette ske ved henvendelse til:

HADERSLEV BYGNINGSBEVARINGSFORENING

Helge C. Jacobsen
Aastrup Allé 46
6100 Haderslev

Eller kig på vores hjemmeside: www.hbbf.dk

Tekstkilde, foto og tegninger: Arkitekt MAA Anker Ravn Knudsem
Layout: Arkitekt MAA Mette Viuf Larsen v. Haderslev Bygningsbevaringsforening.



Arkitekt L. P. Aakjær
og hans huse i den nordlige
del af Sønderjylland

HADERSLEV BYGNINGSBEVARINGSFORENING

Selskabet til bevarelse af gamle bygninger og landskabskultur i Haderslev



Arkitekt L. P. Aakjær og hans huse i den nordlige del af Sønderjylland

Med denne folder vil Haderslev Bygningsbevaringsforening give en kort orientering om L. P. Aakjær og hans huse i den nordlige del af Sønderjylland. Formålet er at henlede opmærksomheden på Aakjærs huse, således de påskønnes og bevares for eftertiden.

Arkitekten L.P. Aakjær blev født 1883 i Vester Lindet ved Gram. Efter svendebrev som murer fuldførte han en grundlæggende arkitektuddannelse på Königlich Bauwerkschule Echernförde. Efter en kortere periode som ansat arkitekt i Hamborg, slog han sig i 1909 ned i Rødding med egen tegnestue.

I de år, Aakjær uddannede og etablerede sig som arkitekt, skete der et stilsift i arkitekturen. Progressive arkitekter blev stærkt inspireret af hjemstavnsarkitektur. Mange steder i danske og nordtyske byer, og også i Sønderjylland, der dengang var en del af Preussen, stiftedes der foreninger, der havde til formål at udvikle en progressiv arkitektur, der hvilede på lokale traditioner for byggeskik. De nordslesvigske inspirationskilder var først og fremmest barokkens bygninger langs vestkysten, herunder bl.a. Møgeltønders huse.

Et af resultaterne for disse foreningers virke i Danmark blev oprettelsen af "Landsforeningen til Fremme af Bedre Byggeskik på Landet" i 1915.

"Bedre Byggeskik" fik efter genforeningen i 1920 også stor indflydelse på den progressive arkitektur i Sønderjylland. Aakjær var sammen med Jep Fink fra Aabenraa

og studiekammeraten og samarbejdspartneren Peder Gram fra Haderslev blandt de fremmeste repræsentanter for bevægelsen i Sønderjylland.

Langt de fleste af Aakjærs bygninger ligger i det tidligere Haderslev Vesteramt, hvor han har sat et markant præg på arkitekturen. Han har i sit ca. 40 år lange virke udført tegninger til 300-400 bygninger af vidt forskellig art. Villaer, stuehuse, avlsbygninger, præstegårde, skoler, alderdomshjem, forretningsejendomme, mejerier og vandtårne. Ved større opgaver slog han sig ofte sammen med studiekammeraten Peder Gram fra Haderslev.

De tidligste bygninger fra L.P. Aakjærs hånd er præget af vestslesvigsk hjemstavnsstil med tiltræk fra barok og nyklassicisme. Op gennem 1920'erne og 1930'erne blev påvirkningen fra "Bedre Byggeskik" bevægelsen stadigt tydeligere, og denne periode blev den mest succesfulde for den energiske arkitekt.

L.P. Aakjær var teknisk velfunderet og yderst alsidig som arkitekt. Det virker som om at samtlige bygningskategorier på egnen indgik i hans repertoire. Op gennem 1930'erne blev især stuehuse og hele gårdanlæg i et betydeligt antal opført efter hans tegninger.

En lang række harmoniske bygninger fra hans hånd, hovedsageligt opført i røde teglsten, kom til at præge byggestilen i det gamle Haderslev Vesteramt betydeligt.

Langtofte, Foldingbro
1933



Møgellosevej 3, Rødding
L. P. Aakjærs eget hus fra 1912



Rødding biograf
1927

